

Nieuwsbrief

Stap verder

Feestelijke opening

Op 4 september 2010 is Stap Verder feestelijk geopend. Vanuit de 6 kerken van de Nieuwe Stad hadden zich zo'n 30 vrijwilligers ingezet om er met slingers, informatiestands van de diaconieën, gemberbier en koek, een sjoelbak en een heerlijke maaltijd een vrolijk geheel van te maken.

Er waren toespraken van directeur Mirjam Koppe van Dokters van de Wereld, Algemeen Secretaris Hanne Wilzing van de Lutherse Diaconie en pastoor Frans Mulders sprak namens de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.

Wethouder Zorg Urwin Vyent onthulde samen met de voorzitter van het bestuur van de Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer ds. Christian Lindner de nieuwe naam en het nieuwe logo.

Op het grasveld van de flat Hoogoord zong het koor van de Indonesische protestantse gemeente Persekutuan Kris-



(Van links naar rechts:) Christian Lindner, Ilona Fritz, Jan van der Meulen, Albert Koot, wethouder Urwin Vyent

ten Indonesia, leidde ds. Ilona Fritz de samenzang van een kanon en was er een ontmoeting met vele gasten van o.a. het Zeister Zendinggenootschap, de Protestantse Diaconie Amsterdam, de SMA in Cadier en Keer, de afdeling Kerk in Ontwikkeling van het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk,

Stichting Evangelisatie voor Kinderen, het Kingdom Prayer Netwerk, Word of Faith Ministries, World Miracle Church, Redeemed Christian Church of God, de Pentecostal Council of Churches Amsterdam, het Jeanette Noelhuis, het Harriet Tubmanhuis en het Dekenaat Amsterdam-Haarlem.

Jaargang 1, nr. 1

December 2010

Stap verder heeft u nodig

Stap Verder heeft een begin gemaakt met de ontwikkeling van drie projecten:

1. een **kenniscentrum** over hulpverlening in het stadsdeel Zuidoost op allerlei terreinen, zodat bewoners van het stadsdeel die vragen hebben of vastlopen in regelge-

ving met aandacht doorverwezen kunnen worden

2. het aanbieden van **taalles** aan hen die in het reguliere aanbod geen aansluiting vinden

3. het bevorderen van **ouderparticipatie** op scholen en bij

de verdere ontwikkeling van kinderen.

Als bestuur zijn we nu op zoek naar mensen die een stap met ons mee willen gaan.

Lees verder op pagina 4

Dokters van de Wereld gestart

Op 1 november is Dokters van de Wereld gestart met het MEDOC-project in centrum Stap Verder. Dokters van de Wereld richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van de medische zorg voor migranten. In de praktijk blijken het vooral de mensen zonder geldige verblijfspapieren te zijn die daar problemen mee hebben.

Iedere maandag tussen 10.00 uur en 13.00 uur houdt Dokters van de Wereld spreekuur in centrum Stap Verder.

De organisatie verleent zelf geen medische zorg, maar ondersteunt mensen in hun weg de juiste hulpverlening te vinden. Zij geeft informatie en voorlichting, en waar nodig bemiddelen vrijwilligers tussen patiënt en zorginstelling. Dokters van de Wereld onderhoudt goede contacten met zorgverleners in Zuidoost, om een brugfunctie te kunnen vervullen tussen ongedocumenteerde migranten en de reguliere gezondheidszorg

In 2011 start MEDOC met een preventie



programma, speciaal gericht op ongedocumenteerde migranten. Onderwerpen als hart- en vaatziekten, zwangerschap, en geestelijke gezondheid zullen bespreekbaar worden gemaakt. Aan de voorbereidingen voor dit programma wordt momenteel hard gewerkt.

Nina van Egmond coördineert het MEDOC-project in Amsterdam Zuidoost. Voor meer informatie: 06 2931911, of www.doktersvandewereld.org

S.M.A.: Vormingscentrum voor lekenmissionarissen

De S.M.A., voluit Sociëteit Afrikaanse Missiën, is een 154-jaar oude missieorde, die van oudsher missionarissen uitzendt. Zij zetten zich vanuit het geloof in Afrikaanse landen als Ghana en Tanzania in voor mensen die het meest in de knel zitten in de samenleving. U kent wellicht pastor Frans Mulders en pater Gerard Noom. Zij zijn teruggekeerde missionarissen van de SMA die in Zuidoost actief zijn. Sinds 1985 zendt de SMA ook lekenmissionarissen uit, vaak voor een periode van vier jaar.

De SMA is op twee manieren aanwezig in Stap Verder: met haar Vormingscentrum, en met het Pastoraat West Afrikanen. Voor beide is het een nieuwe start.

In juni van dit jaar is het Vormingscentrum van de SMA verhuisd van Cadier en Keer, bij Maastricht, naar Amsterdam Zuidoost. Het Vormingscentrum van de SMA houdt zich bezig met de werving, voorbereiding en terugkeer van de lekenmissionarissen. De werving vindt deels via internet plaats en via presentaties op kerkelijke evenementen en in het onderwijs. In Stap verder zullen wij enkele kennismakingsdagen organiseren waar ook teruggekeerde lekenmissionarissen bij betrokken zijn. Daarnaast zullen leken in hun voorbereidingstijd ook meewerken in programma's van Stap Verder.

Marcel Elsenaar, die eerder werkte voor het Dekenaat Amsterdam, is aangesteld als coördinator voor het vormingscentrum.

Voor meer informatie:
www.sma-nederland.nl
 tel. 020-7739649
 Marcel Elsenaar

S.M.A.: Stichting Pastoraat West Afrikanen

Pastoraat en diaconie gericht op Afrikanen

Het diaconale werk gebeurt vanuit de stichting Pastoraat West Afrikanen (PWA), die vroeger ondergebracht was bij de All Saints Parochie in het Afrikahuis in de Van Ostadestraat.

Liesbeth Glas is aangesteld als coördinator. Zij is lekenmissionaris, werkte negen jaar in Ghana en Liberia en keerde in oktober 2010 terug. Met de intrek in Hoogoord zal Liesbeth Glas de aandacht

voor de noden en behoeften onder met name gezinnen en nieuwkomers vanuit Afrikaanse landen vormgeven.

De PWA zal deelnemen in de activiteiten van Stap Verder zoals de Nederlandse taalles, het verzamelen van informatie over Afrikaanse organisaties in Zuidoost voor het kenniscentrum en ondersteuning van ouders bij opvoeding en school.

De SMA-pastores Frans Mulders en Gerard Noom houden wekelijks spreekuur.



Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer

Op 8 januari 1987 tekenden de gereformeerde ds. Piet Vliegthart en de lutherse ds. John Melin bij de notaris de stichtingsacte. Het doel: pastorale en diaconale dienst in een oecumenisch-missionair perspectief vorm te geven en diaconale centra in Amsterdam Zuidoost te starten. Tot 2005, 17 jaar lang, waren zo'n vijftig vrijwilligers uit de kerken van De Nieuwe Stad in touw in het op 28 mei 1988 geopende Inloopcentrum De Bijlmer Duif in allerlei activiteiten. Aanvankelijk was het gevestigd naast het grand café De Poort in winkelcentrum De Amsterdamse Poort, later in de flat Hoogoord.

De laatste jaren daalde het aantal bezoekers en vrijwilligers en in 2005 werd de Stichting overgenomen door de Protestantse Diaconie Amsterdam en die vestigde het project Het Kerkhuis in Hoogoord 187A. Toen dat stopte namen op 1 januari 2010 de vier pastores van de eigenaar-

kerken van De Nieuwe Stad het bestuur van de Stichting over. Zij richtten het pand in Hoogoord zo in dat er weer een diaconaal centrum in Zuidoost kwam, nu in samenwerking van zes kerken (de Evangelische Broedergemeente, de

Evangelisch Lutherse Gemeente, de Persekutuan Kirsten Indonesia, de Presbyterian Church of Ghana, de Protestantse Gemeente Zuidoost en de Rooms Katholieke Parochie De Graankorrel) en met de SMA en Dokters van de Wereld.



Leden uit alle kerken samen vormen een Diaconaal Beraad dat inhoudelijk meedenkt over de projecten.

Samenzang van een canon o.l.v. ds. Ilona Fritz met 130 kerkleden en gasten tijdens de opening op 4 september 2010 in de achtertuin van Stap Verder tussen de flats Hoogoord en Hofgeest

Ons logo

Het logo en de naam van het Diaconaal Centrum geven weer wat Stap Verder beoogt te zijn.

Paul Rietveld, de ontwerper, gaf het zo weer: De cirkel staat voor het draagvlak, de oecumenische gemeenschap, de plek waar je geholpen wordt, samen verder, een trampoline waar je mee verder kunt springen. De voet staat voor de stap die je verder durft te nemen. Doordat de voet uit de cirkel stapt illustreert dit een beweging. Je komt er samen uit (verder).

Je stapt uit de cirkel. De kleur staat voor veelkleurigheid, met elkaar, positief.

Ik dacht ook aan het lied: "He lifts me up, He turns me around, He puts my feet on higher ground", dat in veel kerken in Amsterdam Zuidoost gezongen wordt.

Toen zij het ontwerp onder ogen kregen waren de reacties van enkele bestuursleden als volgt. "De tekst is als een trap weergegeven met aan het eind bovenaan

de grote letters stap verder: vanuit Zuidoost waar je begint, ga je naar het centrum, kom je terecht in de oecumene, ga je diaconaal aan de slag en kom je een stap verder. uit het dal omhoog, the eagle is flying again."

"De cirkel is prachtig: mooi beeld, doorbroken, dus je stapt er ook echt uit, breekt er zelfs uit. Met de bezoekers zijn we in hun cirkel, en zijn er bij als zij eruit stappen, er staat/gaat bij ons een deur open uit die cirkel, er ontstaat met ons een opening in de cirkel.

"Dat doet Stap Verder met je, in meerdere betekenissen: dat Doet het met je, wij doen het MET je, en we gaan met je VERDER. Je bent al van VER gekomen, je bent soms VER van al je geliefden, maar je komt nog VERDER, maar dan juist dichterbij jezelf en dichterbij je doel, dichterbij misschien zelfs Gods bestemming voor je leven?"



Stap verder

Hoogoord 187A
1102 CJ Amsterdam Zuidoost

Telefoon: 020 - 8457566
E-mail: stapverder@live.nl

Banknummer 39.05.07.687 t.n.v. Stichting
Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer



Pastor Frans Mulders

Bestuur Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester

ds. Christian Lindner
ds. Ilona Fritz
pastor Albert Koot
ds. Jan van der Meulen

Vergadering Diaconaal Beraad

woensdagavond 26 januari 2011 om 20.00 uur in Stap Verder

Spreekuren

Maandag 10-13.00 uur	Dokters van de Wereld
Dinsdag 13.00-16.00 uur	pastor Frans Mulders (afwisselend) Pastor Gerard Noom
Woensdag 15.00-17.00 uur	pastor Ilona Fritz
Vrijdag 10.00-12.00 uur	pastor Albert Koot

Bezoek ons binnenkort

op het web:

www.stapverder.org

Nieuwe coördinator Stap Verder

Het bestuur is verheugd met de aanstelling van een coördinator voor Stap Verder begin 2011 voor 18 uur per week: het is Erika Feenstra geworden.

Stap Verder heeft u nodig!

Stap verder is er voor u wanneer u vragen hebt over wonen, werken, onderwijs, financiën, schuldhulpverlening, vreemdelingenrecht en instanties in Amsterdam Zuidoost. We denken met u mee.

Wij wijzen u de weg in de vele voorzieningen, want er is meer mogelijk dan u denkt.

Maar u kunt ook wat voor ons of andere bezoekers doen.

Zou u deel uit willen maken van een team van gastvrouwen en gastheren? Of van een team van docenten die klassikaal of individueel Nederlandse les willen geven?

We zoeken accurate mensen die ons willen helpen om een sociale kaart op te zetten. Hebt u professionele kennis van zorg voor jongeren en ouders, en wilt u daarover met ons mee denken?

Dat kan zowel eenmalig als structureel.

Hebt u ideeën voor activiteiten en projecten? Laat het ons weten.

Bel of mail op woensdag onze adviseur Erika Feenstra, 06-17223372

Giften, donaties, schenkingen

Ons motto is denken, doen, maar ook dokken: voor het werk is geld nodig.

Stap Verder wordt gefinancierd door de deelnemende kerken in Amsterdam Zuidoost, de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Lutherse Diaconie Amsterdam en in 2011 zullen we starten met fondswerving voor projecten.

Giften en legaten en expertise op het gebied van sponsoring zijn erg welkom:

bankrek. nr. 39.05.07.687 t.n.v. Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum Bijlmermeer



**Zorg voor elkaar:
samen een stap verder**